

Locatie Prof. v.d. Waalslaan 2
 3362 SP Sliedrecht
 tel. 0184 - 416662
www.pwa95.nl
 Directie: pwawaalslaan@pwa95.nl
 Administratie: administratie@pwa95.nl



andere locatie: Valkweg 2
 3362 GH Sliedrecht
 tel. 0184 - 416057
www.pwa95.nl
 Directie: pwavalkweg@pwa95.nl
 Administratie: administratie@pwa95.nl

Beste ouders/verzorgers,

In de maand maart leven we toe naar het paasfeest. De 40-dagentijd; weken van bezinning, waarin we de verhalen over het leven van Jezus vertellen, en over zijn moeilijke lijdensweg aan het einde.

Op donderdag 28 maart vieren we met de kinderen het paasfeest in de groepen. Feest van leven!

Ook in de natuur is het feest van leven al een beetje te zien. De eerste voorjaarsbloemen komen uit, er komen knopjes aan de takken van de bomen... de lente komt eraan!



Kind op Maandag

Over geloof kun je intelligente en ingewikkelde dingen zeggen. Maar je kunt er ook iets van laten zien; misschien maak je dan wel méér duidelijk dan met uitgebreide theorieën. In het oude Israël bestond al eeuwenlang de gewoonte om elk jaar met Pesach naar Jeruzalem te gaan. Van overal gingen de pelgrims op weg naar de stad. Terwijl ze op weg waren, lieten ze al lopend zien wat geloven kan zijn: geloven is op weg gaan om God te ontmoeten. Samen met anderen, zingend van geluk, en soms ook zuchtend omdat de weg lang en zwaar is. Wie naar Jeruzalem ging, ging dus niet alleen van a naar b; hij of zij liet heel concreet zien wat geloven is.

In de veertigdagentijd lezen we uit het evangelie van Lucas. Dat evangelie is een reisverhaal. We horen hoe Jezus op weg gaat naar Jeruzalem om Pesach te vieren: Hij voegt zich in het spoor van al die andere pelgrims. Gods Zoon kwam blijkbaar niet alleen op aarde om aanbeden te worden; Hij kwam ook om op weg te gaan. In de verhalen horen we hoe Jezus andere mensen ontmoet en meeneemt op zijn weg. In Jeruzalem wordt Jezus als een koning binnengehaald, maar later wordt Hij gearresteerd en sterft Hij, om op de derde dag op te staan. Dat laat iets heel bijzonders zien: de weg die Jezus gaat, eindigt niet in de nacht. Zijn weg gaat verder, want God gaat verder met mensen.



Het thema deze veertigdagentijd is: een weg die verder gaat. Met kinderen verkennen we hoe je op kleine schaal kunt ervaren dat het leven verder kan gaan, ook nadat het moeilijk is. Dan is het Pasen in het klein!

Biddag - woensdag 12 maart 2025

Eten en drinken is zeker geen vanzelfsprekendheid. Op woensdag 12 maart is het biddag. We bidden dan met elkaar om een zegen over ons leven, het werk, het groeien van de gewassen. In de verschillende kerken is iedereen van harte welkom tijdens de Kinderbiddagdiensten.

Hervormde Gemeente wijk 3 en 4 (Maranthakerk)

Lijsterweg 2 – Sliedrecht
 Aanvang: 14.30 uur
 Voorganger: Ds. P.D. Teeuw
 Thema: Samen bidden

Hervormde Gemeente wijk 1 en 2 (Grote kerk)

Kerkbuurt 131 – Sliedrecht

Aanvang: 14.30 uur

Voorganger: Ds. G.J. Mink



Nederlands Gereformeerde Kerk en Protestantse gemeente

Sliedrecht

Middeldiepstraat 6 – Sliedrecht

Aanvang: 13.00 uur Pannenkoeken eten

13.45 uur Kinderbiddagviering

Voorganger: Ds. A. Veerman

Paasviering in de groepen

Op donderdag 17 april vieren we 's morgens het paasfeest met de kinderen in de groepen. We hebben dan daarna een paaslunch met elkaar. We willen u vragen om uw kind deze dag bord en bestek mee te geven.

Kunst- en cultuurweken

De kunst- en cultuurweken gaan weer van start! Dit keer in een geheel nieuw jasje, want alle scholen in Sliedrecht krijgen een compleet programma aangeboden vanuit de Gemeente. In de komende maanden worden er in alle groepen gastlessen aangeboden met het thema kunst en cultuur en dat is een héél breed spectrum. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beeldende kunst, dans, theater. Houdt Parro in de gaten voor meer informatie. Wij hebben er zin in!

Schoolpleinacties

De eerste lentezon heeft zich al laten zien en binnenkort kan de wintergarderobe de kast weer in. Wie weet liggen er verschillende items in de kast die nog een tweede ronde mee kunnen, maar niet meer in uw kledingkast of de kledingkast van uw kinderen. Dat komt dan goed uit! Om nog meer geld in te zamelen voor ons nieuwe schoolplein hebben we weer een actie met Bag2school. Dit was in november een groot succes en we hopen er nu weer net zo'n groot succes van te maken. Bag2School verzamelt oude, nog bruikbare, kleding en textiel. Hierbij kunt u denken aan: schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Per kilo kleding keert Bag2School een bedrag uit. De kleding wordt vervolgens verkocht aan importeurs in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. Tachtig procent van deze kleding wordt als kleding hergebruikt, de overige twintig procent gaat naar de recyclingindustrie voor de productie van bedden, sokken, dekens en schoonmaakttextiel. De leerlingen krijgen tegen die tijd weer een plastic zak mee die gevuld kan worden met kleding en textiel. Mocht u meer zakken willen inleveren, zijn deze natuurlijk zeer welkom! De inlevermomenten zijn op dinsdag 1 april van 19.00-20.00 en op 2 april van 8.00 - 9.00. Alvast bedankt voor uw hulp bij deze inzameling!

Seksuele vorming – Wonderlijk Gemaakt

Na de voorjaarsvakantie starten bij ons op school de lessen seksuele vorming. Bij seksuele vorming gaat het over meer dan seksualiteit. Het gaat ook over zelfbeeldontwikkeling, aanleren van sociale normen, weerbaarheid en leren over het belang van duurzame relaties van liefde en trouw. We gebruiken hierbij de methode 'Wonderlijk Gemaakt'. De methode heeft als uitgangspunt dat ieder mens een wonder is. Elk kind is uniek en geliefd. Vanuit die verwondering willen we de lessen seksuele vorming geven. Wij hebben bewust gekozen voor een christelijke methode, passend bij onze christelijke identiteit als school. In de media wordt regelmatig op een manier gesproken over seksualiteit waar wij niet achter kunnen staan. We zijn dankbaar met de methode 'Wonderlijk Gemaakt' die ons handvatten biedt om de lessen zo vorm te geven dat we hier op een respectvolle en veilige manier over in gesprek kunnen gaan. In de komende weken ontvangt u van de leerkracht van uw kind verdere informatie met de thema's die worden behandeld. We vinden dit namelijk vooral onderwerpen waar in de veilige sfeer van thuis over gesproken kan worden. We willen u aanmoedigen dit zeker te doen. Op die manier bent u in de gelegenheid om vooraf met uw kind in gesprek te gaan.

De schooltijden



vanaf 08:15 uur:
welkom op het plein



vanaf 08:20 uur:
deuren open – welkom



om 08:25 uur:
uiterlijk naar binnen!



bel om 08:30 uur:
lessen starten – ouders
buiten

We hechten er waarde aan op tijd met alle kinderen te kunnen beginnen. Er is bewust een inlooptijd, zodat kinderen de gelegenheid hebben rustig te starten. Om 8:25 uur verwachten we alle kinderen binnen, zodat we om 8:30 kunnen starten. Mocht uw kind door omstandigheden (iets) later zijn, vragen wij u even naar school te bellen of de leerkracht tijdig te informeren via Parro. Wilt u iets bespreken met de leerkracht van uw kind? U bent van harte welkom ná schooltijd. Vraag de leerkracht of het na schooltijd uitkomt of maak even een afspraak voor een ander moment. Op die manier kan de leerkracht er onder schooltijd echt zijn voor de kinderen.

Voor in uw agenda: (u vindt de jaarkalender voor het hele schooljaar op onze site www.pwa95.nl)

Maandag 10 maart	Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.
Dinsdag 18 maart	Oudergesprekken definitief schooladvies groep 8
Donderdag 20 maart	Oudergesprekken definitief schooladvies groep 8
Maandag 31 maart – 4 april	Kanjerweek
Vrijdag 11 april	Inloop groepen 3 en 4 (welkom in de klas van 8.20-8.40 uur)
Vrijdag 18 april	Goede vrijdag. Alle leerlingen zijn vrij.
Maandag 21 april – vrijdag 2 mei	Meivakantie
Maandag 5 mei	Bevrijdingsdag. Alle leerlingen zijn vrij.
Woensdag 28 mei	PWA-feest
Donderdag 29 mei	Hemelvaartsdag. Alle leerlingen zijn vrij.
Vrijdag 30 mei	Dag na Hemelvaart. Alle leerlingen zijn vrij.
Maandag 9 juni – vrijdag 13 juni	Pinkstervakantie
Donderdag 19 juni	Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.
Donderdag 26 juni	10 minutengesprekken
Dinsdag 1 juli	10 minutengesprekken
Woensdag 16 juli	Afscheidsavond groep 8a en 8b
Donderdag 17 juli	12.00 uur zomervakantie!
Vrijdag 18 juli – vrijdag 29 augustus	Zomervakantie

Hartelijke groet,
Team Prins Willem-Alexanderschool