

LOCATIE VALKWEG 2
3362 GH Sliedrecht
tel. 0184 - 416057
www.pwa95.nl
Directie: pwavalkweg@pwa95.nl
Administratie : administratie@pwa95.nl



ANDERE LOCATIE: PROF. V.D. WAALSLAAN 2
3362 SP Sliedrecht
tel. 0184 - 416662
www.pwa95.nl
Directie: pwawaalslaan@pwa95.nl
Administratie : administratie@pwa95.nl

Beste ouders / verzorgers,

Het is al weer december, de maand van verwachting. “Vol verwachting klopt ons hart” leeft op dit moment onder de kinderen nu Sint weer is aangekomen in Nederland. En als Sinterklaas straks het land weer heeft verlaten, dan blijven we vol verwachting in deze adventsweken toeleven naar het kerstfeest. Advent betekent wachten en verlangend uitzien naar wat komen gaat. Een tijd waarin we ook mogen denken over hoe wij zelf lichtpuntjes kunnen zijn voor anderen, al is het maar in het klein.

Kind op Maandag

Met kerst vieren we het wonder, dat God dicht bij de mensen is. In de Bijbel lezen we dat God groot en machtig is, haast onvoorstelbaar. Maar diezelfde God komt naar de mensen toe als een kind, liggend in een kribbe. Hij is de Koning van de kwetsbaarheid, klein en afhankelijk als Hij is. Dat blijft een geweldig verhaal, dat we steeds opnieuw mogen delen. Het vertelt over God en over Jezus; en tegelijk zegt het iets over wat er werkelijk toe doet in ons eigen leven. In de Bijbelverhalen mogen we ontdekken dat wat groot, stoer en sterk is niet altijd het hoogste is. Wie vertrouwt op een God die zich zo klein maakt, hoeft zichzelf ook niet altijd groot te houden of te maken. Als mensen kwetsbaar en afhankelijk van elkaar durven te zijn, kan er iets veranderen in de wereld: een beetje meer vrede, een beetje meer licht, een beetje meer liefde. Het is dan ook niet voor niets dat die waarden altijd aandacht krijgen met kerst. Het zijn niet alleen de ‘wereldlijke’ invullingen van kerst – ze vinden ook een bron in het verhaal van Jezus’ geboorte.



Het thema van deze adventstijd is ‘God komt dichtbij’. Met de kinderen in de midden- en bovenbouw horen we eerst over de profeet Micha. Hij leefde een paar eeuwen voordat Jezus geboren werd, en hij kondigde aan dat er een nieuwe tijd zou komen. God zou een koning geboren laten worden in Bethlehem, die voor het volk zou zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt. De echo van die woorden klinkt nog door in het kerstverhaal. In deze periode horen we ook over de priester Zacharias en Elisabeth, die de ouders worden van Johannes de Doper. En over Maria, die een bijzonder bericht krijgt van een engel. Zij wordt de moeder van Gods’ zoon. Natuurlijk lezen we ook het verhaal van Jozef en Maria die naar Bethlehem gaan, en de geboorte van Jezus in de stal.

Kerstvieringen

In de laatste week voor de kerstvakantie houden we de vieringen met en voor de kinderen. We staan stil bij het verhaal van de geboorte van Jezus Christus en zijn boodschap voor de mensen. In deze nieuwsbrief vindt u alle informatie over de diverse vieringen.

Kerstviering groep 1 en 2

De vieringen worden gehouden in het speellokaal, in aanwezigheid van de ouders. In de agenda (onderaan deze nieuwsbrief) kunt u zien welke klas op welke datum de viering heeft. We beginnen om 19.00 uur. Om 18.50 uur gaat de deur open. In verband met de ruimte en de veiligheid willen we u vragen om met maximaal twee personen per kind aanwezig te zijn. Wilt u alstublieft geen kleine kinderen meenemen, zodat we als volwassenen eerbiedig, stil en aandachtig kunnen zijn tijdens de viering. Na afloop is er voor de ouders koffie en voor de kinderen limonade.

Kerstviering groep 3 t/m 5

Wij vieren het kerstfeest van groep 3,4 en 5 op woensdagavond 20 december in de eigen klas met de juf(fen). Het thema van de kerstviering is: Herders. De kerstviering begint om 19.00 uur. De deur gaat om 18.50 uur open en u mag uw kind natuurlijk even binnenbrengen.

Bij droog weer staat er van 19.30 uur tot 19.50 uur een lekker warm drankje voor u klaar. Op het plein wordt het dan vast gezellig. Rond 20.00 uur zullen de kinderen naar buiten komen om een aantal kerstliederen te zingen. Na

het zingen gaan de kinderen terug naar de klas waar u uw kind kunt komen ophalen. Wij hopen op een mooie en gezellige kerstviering.

Uw kind krijgt woensdag 13 december nog een uitnodiging mee voor het kerstfeest met daarin alle nodige informatie.

Let op: bij slecht weer vervalt het buitenprogramma (het drinken voor ouders/belangstellenden en het zingen). We beslissen dit aan het begin van de avond. Mocht het niet doorgaan, dan sturen we voor 18.30 uur een bericht via Parro. Houdt u dit alstublieft goed in de gaten.

Tot slot graag nog uw aandacht voor het volgende: Natuurlijk zijn broertjes en zusjes ook welkom, maar wilt u hen tijdens de vieringen niet laten spelen op het voetbalveldje naast de lokalen? Dat geeft binnen nogal wat overlast; het leidt af van wat er in de vieringen gebeurt. Zou u dit van tevoren thuis met uw kind(eren) willen bespreken? Zo zorgen we met elkaar voor een mooi, eerbiedig en gezellig kerstfeest in de klassen.

Kerstviering groep 6 t/m 8 (beide locaties)

Ook dit jaar vieren we het kerstfeest in de Maranathakerk. Op donderdag 21 december gaan de deuren van de kerk om 19.00 uur open. De viering start om 19.30 uur. Het thema van dit kerstfeest zal zijn 'De Wereld op z'n kop'. Jezus kwam op aarde en daarmee veranderde alles. Hij is nu onze koning, niet hooghartig, maar als een vriend die er is om ons te redden en te dienen. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom!

Op vrijdagochtend 22 december sluiten we 's morgens de kerstverhalen af in de groepen. 's Middags zijn de kinderen vanaf 12:00 uur vrij en begint de kerstvakantie.

Vol verwachting klopt ons hart...

Wat is er toch aan de hand? We hebben van alles gevonden in de school. Een kleed, een verrekijker, een zaklamp, een tent en broodresten. Het lijkt wel op een camping. Vervolgens komt er een piet langs die vertelt dat Sint zich zorgen maakt over verkennerpiet. Wat betekent dit precies?

Wie is dit en nog belangrijker...wat heeft dit met onze school te maken? Hopelijk komen we hier snel achter.



Praktische aanwijzingen voor a.s. dinsdag.

Wij gaan er vanuit dat Sinterklaas onze school dinsdag zal bezoeken met een aantal Pieten. U bent allen van harte welkom om aanwezig te zijn bij de aankomst op het plein. Wilt u voor de goede orde even letten op het volgende:

- Ouders van groep 5 t/m 8: inmiddels zijn de lootjes onder de kinderen uitgedeeld. Lukt het uw kind om een surprise en een gedichtje te maken? Wilt u uw kind een beetje helpen thuis, zodat er op 5 december geen teleurgestelde kinderen zijn? Het mag wel écht een kinderwerkstuk zijn. Veel plezier samen met uw kind bij alle voorbereidingen!
- Voor alle ouders: Sint hoopt om 8.30 uur aan te komen. We willen u vragen om uiterlijk 8.25 uur aanwezig te zijn op het plein. Alle leerkrachten staan buiten om uw kind op te vangen. U bent uiteraard welkom om ook te blijven bij de ontvangst van de Sint. Wilt u achteraan gaan staan, zodat de kinderen goed zicht hebben?
- De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen hun surprise even snel binnenbrengen tussen 8.15 en 8.25 uur. Graag de surprise, voor de verrassing, afdekken met bijvoorbeeld een vuilniszak.
- Alle kinderen gaan na de aankomst van Sinterklaas, per groep met hun leerkracht naar binnen. I.v.m. de drukte op dat moment, vragen we u als ouders om deze dag niet mee naar binnen te gaan.
- Wilt u uw kind een tas meegeven om na afloop hun spullen in te doen?
- Alle kinderen zijn dinsdag om 12.00 uur uit.

We hopen op een gezellige ochtend! Tijdens deze ochtend worden foto's gemaakt. Bent u benieuwd naar hoe deze ochtend is verlopen, houd Parro dan goed in de gaten.

We wensen u ook voor thuis een leuk sinterklaasfeest toe.

Schoolfruit

Als school doen we mee aan het EU schoolfruitprogramma.

Dit programma stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. We ontvangen 20 weken lang iedere week 3 porties groente en fruit voor alle leerlingen. Op maandag 4 of dinsdag 5 december vindt de eerste levering plaats. Dit betekent dat de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag een gezond tussendoortje krijgen. In principe is het op die dagen niet nodig om iets te eten mee te nemen van thuis.

Geen kerstkaarten uitdelen op school

Sommige kinderen vinden het leuk om aan vriendjes en vriendinnetjes kerstkaarten uit te delen op school. Dat is een leuke gedachte, maar sommige kinderen hebben veel vriendjes, zij krijgen dan veel kaarten. Anderen krijgen niks. Dat is een heel akelig gevoel voor een kind.

Dan denkt u misschien: dan geef ik alle kinderen uit de klas een kerstkaart. Een heel lieve gedachte, maar... voor sommige ouders of kinderen voelt dat als een soort groepsdruk om dan niet achter te willen blijven. Terwijl het echt niet in alle gezinnen iets is waar geld voor is. En kinderen die dit niet kunnen doen, krijgen daar ook weer een vervelend gevoel over.

Daarom hebben wij bij ons op school de afspraak dat de kinderen geen kerstkaarten uitdelen op school. Als ze tóch een kaart willen sturen aan een vriendje, dan graag thuis door de brievenbus.

Hoera! Beschuit met muisjes...

Op 1 november werd het gezin van meester Marijn Zijderveld verblijd met de komst van een dochter en zusje. Haar naam is Chaya Marlijn: 'Leven, Ster van de Zee'. Op het kaartje staat de tekst de bijbeltekst: "In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen" (Joh. 1:4). We wensen de meester en zijn gezin alle geluk toe!

Nieuwe leerlingen

Deze maand starten er geen nieuwe leerlingen op onze locatie.

Actie 'Red een Kind'

De kinderen zijn afgelopen tijd druk bezig geweest om geld in te zamelen voor de actie 'Red een kind'.

Voor de actie is in totaal het prachtige bedrag van € 3977,55 binnengekomen. Van deze opbrengst mogen we 10% besteden aan nieuwe boeken op school. Bedankt allemaal voor jullie inzet!

Voor in uw agenda:

Dinsdag 12 dec, vrijdag 12 jan, dinsdag 23 jan	Gebodsgroep
Dinsdag 5 december	Sinterklaasfeest, kinderen vanaf 12 uur vrij
Maandag 18 december	Kerstviering groep 2e
Dinsdag 19 december	Kerstviering groep 1e
Woensdag 20 december	Kerstviering groep 3 t/m 5 (19:00 – 20:00 uur in de klas, aansluitend op het plein)
Donderdag 21 december	Kerstviering groep 6 t/m 8 (vanaf 19:00 welkom in de Maranathakerk)
Vrijdag 22 december	Vanaf 12:00 uur alle kinderen vrij
Maandag 25 december – vrijdag 5 januari	Kerstvakantie
Woensdag 10 januari	Inloop voor groep 3 en 4 (welkom in de klas van 8:20 uur – 8:40 uur)
Woensdag 31 januari	Open dag
Vrijdag 2 februari	Studiedag: alle kinderen zijn de gehele dag vrij
Donderdag 8 februari	10-minutengesprekken (oudergesprekken) op school
Dinsdag 13 februari	10-minutengesprekken (oudergesprekken) op school
Maandag 19 februari – vrijdag 23 februari	Voorjaarsvakantie
Donderdag 29 februari	Inloop voor groep 3 en 4 (welkom in de klas van 8:20 uur – 8:40 uur)

We wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor 2024!

Het team van de Prins Willem-Alexanderschool

