

LOCATIE VALKWEG 2
3362 GH Sliedrecht
tel. 0184 - 416057
www.pwa95.nl
Directie: pwavalkweg@pwa95.nl
Administratie : administratie@pwa95.nl



ANDERE LOCATIE: PROF. V.D. WAALS LAAN 2
3362 SP Sliedrecht
tel. 0184 - 416662
www.pwa95.nl
Directie: pwawaalslaan@pwa95.nl
Administratie : administratie@pwa95.nl

Beste ouders / verzorgers,

In februari werden we opgeschrikt door heftig nieuws. In Turkije en Syrië zijn ontzettend veel mensen slachtoffer geworden van de aardbevingen. In de klassen is er over gesproken en er wordt voor deze landen gebeden en voor alle mensen die hier slachtoffer van zijn geworden. We beseffen dat in Sliedrecht en ook bij ons op school veel mensen zijn die familie hebben wonen in deze landen. We wensen hen in het bijzonder veel sterkte toe! Zoals gezegd leven we mee door middel van gebed. Via een collega hoorden we over rugzakjes die naar kinderen in Turkije worden gebracht. In diverse klassen hebben de leerlingen tekeningen gemaakt, die meegaan ter bemoediging.

Kind op Maandag

Deze maand staan we met de bijbelverhalen stil bij het leven en het lijden van Jezus. Dit alles rond het thema 'Alles voor je over'. Jezus had veel voor mensen over; niet alleen voor de mensen die Hij kende, maar voor iedereen die Hij tegenkwam op zijn weg. Op weg naar Pasen ontdekken we hoe ver Jezus daarin ging: Hij had alles voor mensen over, tot zijn eigen leven aan toe. Nadat Jezus gestorven was, stond Hij op uit de dood. Het is een verhaal over toewijding en vertrouwen, zelfs door het donkerste donker heen.



We lezen deze periode uit het evangelie van Johannes. Het zijn prachtige verhalen, waarin een blinde man gaat zien, waarin Lazarus wordt opgewekt uit de dood en Maria de voeten van Jezus zalft. Het zijn ook verhalen waarin de spanning toeneemt, door de weerstand tegen Jezus. We horen hoe Jezus gevangengenomen wordt en uiteindelijk gedood. Maar ook hoe het verhaal verdergaat op de derde dag: het graf is leeg, Jezus leeft!

Nieuwe leerlingen

Deze maand komen Samuël 1f, Dariyénlo 1f, Liya 1f bij ons op school. Van harte welkom!

Biddag

Eten en drinken is zeker geen vanzelfsprekendheid. Woensdag 8 maart is het biddag. We bidden dan met elkaar om een zegen over ons leven, het werk, het groeien van de gewassen. In de verschillende kerken is iedereen van harte welkom tijdens de kinderbidddagen.



Hervormde Gemeente wijk 1 en 2 (Grote Kerk)
Kerkbuurt 131 - Sliedrecht
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. G.J. Mink
Thema: "Zie jij het ook?"
Tijdens de dienst wordt er medewerking verleend door de kerkband.

Hervormde Gemeente wijk 3 en 4
Maranathakerk
Lijsterweg 2 - Sliedrecht
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. P.D. Teeuw
Thema: "Zie jij het ook?"

Nederlands Gereformeerde Kerk
en Gereformeerde Kerk
Jacob Catsstraat 6
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. G. van Dijk
Thema: "Uit liefde voor jou"

Pleinwacht gezocht

We zijn ontzettend blij met de ouders die tussen de middag pleinwacht lopen. Er zijn gelukkig ook voldoende ouders, zodat er iedere dag iemand aanwezig is. We zijn echter wel op zoek naar extra ouders die eens in kunnen vallen als bijvoorbeeld één van de pleinwachtouders ziek is of een andere afspraak heeft. Mocht u eens in willen vallen of interesse hebben om pleinwachtouder te worden? Laat het ons weten via administratie@pwa95.nl. U helpt ons hier enorm mee! Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de directie, Thon Koning of Willemieke van Wingerden.



Ouderavond 'How 2 Talk 2 Kids'

U heeft er al over kunnen lezen en de flyer ontvangen. We kijken er naar uit! De ouderavond 'How 2 Talk 2 Kids' belooft een mooie, inspirerende avond te worden. Welkom op 14 maart! De avond wordt gehouden op de eerste verdieping van locatie Professor van der Waalslaan. De inloop met koffie/thee is vanaf 19.00 en de avond start om 19.15 uur. Welkom!!

De schooltijden

We hechten er waarde aan op tijd met alle kinderen te kunnen beginnen. Er is bewust een inlooptijd, zodat kinderen de gelegenheid hebben rustig te starten. Om 8:25 uur verwachten we alle kinderen binnen, zodat we om 8:30 kunnen starten. Mocht uw kind door omstandigheden (iets) later zijn, vragen wij u even naar school te bellen of de leerkracht tijdig te informeren via Parro. Een korte mededeling kan eventueel even bij de deur. Wilt u iets bespreken met de leerkracht van uw kind? U bent van harte welkom ná schooltijd. Vraag de leerkracht of het na schooltijd uitkomt of maak even een afspraak voor een ander moment. Op die manier kan de leerkracht er onder schooltijd, vanaf het begin van de dag, echt zijn voor de kinderen.



vanaf 08:15 uur:
welkom op het plein



vanaf 08:20 uur:
deuren open – welkom



om 08:25 uur:
uiterlijk naar binnen!



bel om 08:30 uur:
lessen starten – ouders
buiten

Seksuele vorming

De week van de Lentekriebels start vanaf 20 maart! Vanaf die week worden er in alle groepen op onze school lessen seksuele vorming gegeven. Bij seksuele vorming gaat het over meer dan seksualiteit. Het gaat ook over zelfbeeldontwikkeling, aanleren van sociale normen, weerbaarheid en leren over het belang van duurzame relaties van liefde en trouw. We gebruiken hierbij de methode 'Wonderlijk Gemaakt'. De methode heeft als uitgangspunt dat ieder mens een wonder is. Elk kind is uniek en geliefd. Vanuit die verwondering willen we de lessen seksuele vorming geven. In de komende weken ontvangt u van de leerkracht van uw kind verdere informatie met de thema's die worden behandeld. Op die manier bent u in de gelegenheid om vooraf met uw kind in gesprek te gaan.



Kunst- en cultuurweken

De kunst- en cultuurweken zijn weer van start gegaan, want het is weer maart! In de periode van maart/april hebben wij in alle groepen extra aandacht voor kunst en cultuur en dat is een héél breed spectrum. Denk hierbij aan beeldende kunst, dans, toneel, fotografie, filmtechnieken en nog veel meer. Iedere groep krijgt, in een van de kunstdisciplines, een gastles aangeboden. Het programma is structureel, waardoor de kinderen elk jaar een andere vorm van kunst krijgen aangeboden. Wij hebben er zin in!



Crea-ochtenden

Woensdag 15 maart starten we met de eerste crea-ochtend van dit schooljaar. Wat hebben we er zin in! De kinderen hebben zich inmiddels opgegeven voor een activiteit die zij leuk vinden. We zijn benieuwd naar de mooie resultaten die tevoorschijn gaan komen. Woensdag 7 juni is de tweede crea-ochtend.

Rijksmuseum

U heeft er vast wel over gehoord. De overheid wil graag dat elke leerling van de basisschool een keer het Rijksmuseum bezoekt. Dat is nog een hele organisatie en het lukt nog niet voor alle leerlingen. We zijn daarom extra blij dat in maart en april de groepen 6 en 7 van de Prins Willem-Alexanderschool welkom zijn! Het kan zijn dat de kinderen wat eerder op school moeten zijn of dat zij later dan 14:30 terug zijn van deze excursie. Dit staat alvast in de agenda van deze nieuwsbrief. U krijgt deze informatie ook nog via Parro. We kijken uit naar een bezoek vol verwondering en nieuwe ontdekkingen!



Lezen

Voorlezen is niet alleen ontzettend gezellig en leuk, maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Hieronder voorleestips en boekentips!

Groep 3-4



De Gorgels
Jochem Myjer



Het Sleutelkruid*
Paul Biegel



Boutje*
Mirjam Oldenhave
& Rik de Haas



Verboden te vliegen*
Martine Letterie

Groep 4-5



Mijn moeder is een gorilla
Frida Nilsson



Ouders zijn gek
Janneke Schotveld



Matilda
Roald Dahl

Groep 5-6



De zee kwam door de brievenbus
Selma van Noort



Prutje
Pieter Koolwijk

Groep 6-7



Mot en de metaalvisser
Sanne Rooseboom



Gozert
Pieter Koolwijk



Briefjes voor Pelle*
Marlies Slegers

Groep 7-8



Lepelsnijder*
Marjolein Hof



Films die nergens draaien*
Yorick Goldewijk



De tunnel*
Anna Woltz

VOORLEESTIPS



Lees elke dag (spreek af hoe lang)



Kies verschillende soorten boeken



Kies samen een boek uit



Gebruik en bespreek moeilijke woorden



Praat over het verhaal: begin/midden/eind

Lees hetzelfde verhaal gerust vaker

Nieuw boek? Bekijk de omslag en voorspel waar het verhaal over kan gaan

Lees zelf ook!

LEZEN IS LEUK



Bruiloft

Donderdag 23 februari was het dan eindelijk zover voor meester Daniël Floor en zijn Esther. Ze hebben lang uitgekeken naar de bruiloft. Ze hebben genoten van hun trouwdag. Het feest op vrijdagmiddag 24 februari op school was super leuk. De meester zegt daarover: 'We waren blij verrast met hoe alles geregeld was. De kinderen hadden zulke leuke gedichten, stukjes en spelletjes bedacht. Bedankt voor alles!'



PWA-feest

De voorbereidingen op het PWA-feest zijn in volle gang! Het belooft weer een mooi feest te worden! Deze middag zal de hele school om 12:30 uur uit zijn, dus ook de kinderen uit de bovenbouw. Dit stond niet in onze jaarplanning. Mocht u hierdoor in problemen komen met de opvang van uw kind, laat het de groepsleerkracht even weten. Samen zoeken we dan naar een oplossing.

Voor in uw agenda: (u vindt de jaarkalender voor het hele schooljaar op onze site www.pwag5.nl)

Dinsdag 7 en vrijdag 24 maart	Gebedsgroep 8:30 verzamelen beneden in de hal van de Waalslaan
Dinsdag 14 maart	Ouderavond 'How To Talk To Kids'
Vrijdag 7 april & maandag 10 april	Goede Vrijdag & Tweede Paasdag (vrije dagen)
Dinsdag 11 april	Bezoek Rijksmuseum groep 6c en 7c. Let op zij zijn rond 15:15 uur terug op school.
Vrijdag 14 april	Inloop voor groep 2, 3 en 4 (welkom in de klas van 8:20 uur – 8:40 uur)
Dinsdag 18 t/m donderdag 20 april	Groep 8 Eindtoets
Vrijdag 21 april	PWA-feest (Alle kinderen om 12:30 uur uit!)
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei	Meivakantie
Woensdag 10 t/m vrijdag 12 mei	Schoolkamp groep 8
Donderdag 18 en vrijdag 19 mei	Vrije dagen i.v.m. Hemelvaartsdag
Dinsdag 23 mei	Ouderlessen kanjertraining (meer informatie krijgt u t.z.t. via Parro)
Maandag 29 mei	Tweede Pinksterdag (vrije dag)
Woensdag 31 mei	Sliedrechtse sportdag voor groep 5 t/m 8 (groep 1 t/m 4 vrij)
Woensdag 7 juni	Inloop voor groep 2, 3 en 4 (welkom in de klas van 8:20 uur – 8:40 uur)
Dinsdag 20 en donderdag 21 juni	10-minuten gesprekken (facultatief)

Hartelijke groet,
Team Prins Willem-Alexanderschool