

VALKWEG 2
3362 GH SLIEDRECHT
TEL. 0184 - 416057
WWW.PWA95.NL
DIRECTIE: PWAVALKWEG@PWA95.NL
ADMINISTRATIE : ADMINISTRATIE@PWA95.NL



ANDERE LOCATIE: PROF. V.D. WAALSLAAN 2
3362 SP SLIEDRECHT
TEL. 0184 - 416662
WWW.PWA95.NL
DIRECTIE: PWAWAALSLAAN@PWA95.NL
ADMINISTRATIE : ADMINISTRATIE@PWA95.NL

Beste ouders / verzorgers,

December; voor de meesten een maand van gezelligheid en feestelijkheid. Woensdag vieren we op school het sinterklaasfeest met de kinderen. Een mooie oud-Hollandse traditie die altijd weer veel plezier geeft.

En tegelijkertijd is zondag de eerste van de vier adventsweken begonnen; de weken van 'verwachting'. Voor de kinderen betekent Advent vooral: wachten op het kerstfeest; elke week een kaarsje erbij. Maar Advent is meer. Het zijn ook weken van stilte en inkeer, waarin we uitzien naar de tijd dat op aarde het Goddelijke zal heersen boven alles wat nu tussen mensen nog niet goed gaat en verdriet geeft. Het mooie is, dat wij mensen en kinderen -in het klein- mogen proberen om dat goede van God al een beetje zichtbaar te maken, door de manier waarop wij in het leven staan en door keuzes te maken die goed zijn voor de mensen om ons heen. Een mooie kerstboodschap is: dat wij het voorbeeld gaan volgen van Jezus Christus, die ooit als klein, kwetsbaar menskind geboren werd in een oude stal. Laten we proberen het licht van dat kerstkind op ons eigen kleine plekje in de wereld uit te stralen naar de mensen om ons heen. Wie er om bidt, krijgt er de kracht voor: *'Jij in jouw klein hoekje, en ik in het mijn...'*



Sinterklaasfeest op school – vol verwachting klopt ons hart...



Het is allemaal wel erg spannend wat er de afgelopen weken op school is gebeurd. Er zijn pietensporen gevonden, maar ook stukjes van een schatkaart. Wat moeten de pieten toch met een schatkaart? Zoeken ze soms iets? En wat zoeken ze? Het is een groot raadsel... We hopen dat we het op woensdag 5 december zelf aan de pieten kunnen vragen!

Wij gaan er vanuit dat Sinterklaas onze school woensdag 5 december zal bezoeken met een aantal Pieten. U bent allen van harte welkom om aanwezig te zijn bij de aankomst op het plein. Wilt u voor de goede orde even letten op het volgende:

- Sint hoopt om 8.30 uur aan te komen. We willen u vragen om uiterlijk 8.25 uur aanwezig te zijn.
- De kleuters en peuters worden die dag niet binnen gebracht. Wilt u op het plein wachten?
- De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen hun surprise even snel binnenbrengen tussen 8.10 en 8.20 uur. Daarna moet echt iedereen buiten zijn of blijven!!
- De kinderen stellen zich om 8.25 uur per groep bij hun leerkracht op. Wilt u als ouders achteraan gaan staan, zodat de kinderen goed zicht hebben?
- Wilt u de doorgang bij het hek vrijhouden?
- Alle kinderen gaan na de aankomst van Sinterklaas, per groep met hun leerkracht naar binnen. I.v.m. de drukte op dat moment, vragen we u als ouders om deze dag niet mee naar binnen te gaan.
- Wilt u uw kind een tas meegeven om na afloop hun spullen in te doen?
- We hopen op een gezellige ochtend! Tijdens deze ochtend worden foto's gemaakt. Bent u benieuwd naar hoe deze ochtend is verlopen, houd Parro dan goed in de gaten. We zullen de (groep)foto's naar u doorsturen.

We wensen u ook voor thuis een leuk sinterklaasfeest toe.

Ziekmelden mag via Parro

Is uw kind ziek, dan kunt u dit tegenwoordig direct melden bij de leerkracht, door vóór 8.15 uur even een berichtje te sturen in Parro. Let er even op welke leerkracht die dag voor de groep staat.

Kerstkaarten uitdelen op school – niet zo leuk als het lijkt

Sommige kinderen vinden het leuk om aan vriendjes en vriendinnetjes kerstkaarten uit te delen op school. Dat is een leuke gedachte, maar... we zijn door deskundigen op het gebied van pesten gewezen op het volgende:



- Sommige kinderen hebben veel vriendjes, zij krijgen dan veel kaarten. Anderen krijgen niks. Dat is een heel akelig gevoel voor een kind. Het heeft te maken met het gevoel van buitengesloten worden. Dat is de pijnlijkste vorm van pesten.

Dan denkt u misschien: Dan geef ik álle kinderen uit de klas een kerstkaart. Een heel lieve gedachte, maar... Voor sommige ouders of kinderen voelt dat als een soort groepsdruk om daarbij dan niet achter te willen blijven. Terwijl het echt niet in alle gezinnen iets is waar geld voor is. En kinderen die dit niet kunnen doen, krijgen daar ook weer een vervelend gevoel over.

Daarom hebben wij bij ons op school al een aantal jaren de afspraak dat de kinderen geen kerstkaarten uitdelen op school. Als ze tóch een kaart willen sturen aan een vriendje, dan graag thuis door de brievenbus.

In dit licht willen we u ook weer eens herinneren aan die andere afspraak over kaarten uitdelen: **Uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje**. Ook dat kan enorm pijnlijk en verdrietig voor een kind zijn, omdat er altijd kinderen zijn die zelden of nooit worden uitgenodigd. Wanneer de uitnodigingen altijd in de klas worden uitgedeeld, is dat heel confronterend voor die kinderen. Steeds weer die hoop: *'is er eentje voor mij bij?'* en dan weer die teleurstelling: *'nee, weer niet'*. We hopen dat u dit begrijpt, en uitnodigingen op een andere manier wilt verspreiden. En... nodig dat ene kind misschien gewoon eens wél uit. Dat zou helemaal super zijn.

Lerarentekort – vervangingsproblematiek

Wanneer een leerkracht afwezig is vanwege ziekte, studie, of CAO-gerelateerde verlofdagen, dan wordt het steeds lastiger om een invalleerkracht te vinden. Eigenlijk zijn die er gewoon niet meer, we zijn afhankelijk van parttimeleerkrachten die op hun vrije dag komen werken. U zult begrijpen dat dit lang niet altijd mogelijk is, omdat parttime werkende leerkrachten niet altijd oppas hebben op andere dagen, en ook privéverplichtingen hebben. Het is nog nooit nodig geweest om leerlingen naar huis te sturen, of om kinderen van een groep te verdelen over andere groepen, maar we zien aankomen dat er een moment komt waarop we geen andere oplossingen meer hebben. Kinderen naar huis sturen zullen we nooit zomaar doen, daar hoeft u niet bang voor te zijn, maar onverwacht een groep verdelen is een optie die we wellicht eens zullen moeten gaan inzetten. We zijn hierop voorbereid, hebben pakketjes zelfstandig werk klaar en er ligt een noodplan klaar waardoor we bij onverwachte afwezigheid van een leerkracht gelijk rustig aan de slag kunnen met de oplossing. We willen u bij voorbaat vragen om uw begrip als we dit soort oplossingen in moeten gaan zetten. We zullen altijd 's morgens vroeg ons uiterste best blijven doen om geschikte vervanging te vinden voor een zieke leerkracht.

En heeft u toevallig een onderwijsbevoegdheid, en wellicht wel eens tijd en zin om in te vallen? Of kent u zo iemand? We gaan graag met u in gesprek! Neemt u even contact op met de directie.

Privacy-instellingen in Parro niet leidend

U heeft misschien ontdekt dat u in Parro privacy-instellingen kunt aangeven en wijzigen. Voor de leerkrachten is het echter ondoenlijk om voortdurend bij te houden of ouders iets hebben veranderd. Daarom willen we u erop wijzen dat het formulier dat u begin dit schooljaar heeft ingevuld, leidend is voor de privacy-instellingen. Dit formulier is uitgebreider, waardoor we alle privacy-vragen in één keer kunnen verwerken. De keuzes die u op dit formulier heeft ingevuld, zijn de keuzes waar de leerkrachten rekening mee houden. Wanneer u in Parro iets verandert (bv. uw kind mag nu wel op de foto in Parro, of juist niet meer), dan wordt dat niet meegenomen in de administratie van de leerkracht. We hopen op uw begrip hiervoor.

Kerstvieringen

In de laatste week voor de kerstvakantie houden wij de vieringen met en voor de kinderen, waarin we stil staan bij het verhaal van de geboorte van Jezus Christus en zijn boodschap voor de mensen.

Groep 1/2 e-f-g

De vieringen worden gehouden in het eigen lokaal, in aanwezigheid van de ouders. We beginnen om 19.00 uur. Om 18.50 uur gaat de deur open. In verband met de ruimte en de veiligheid willen we u vragen om met maximaal twee personen per kind aanwezig te zijn. Wilt u alstublieft geen kleine kinderen meenemen, zodat we als volwassenen eerbiedig, stil en aandachtig kunnen zijn tijdens de viering. Na afloop is er voor de ouders koffie en voor de kinderen limonade.

De data: Maandag 17 december: groep 1/2 g
 Dinsdag 18 december: groep 1/2 f
 Woensdag 19 december: groep 1/2 e

Groep 3 t/m 5

Deze groepen vieren het kerstfeest op woensdag 19 december 's avonds in hun eigen klas. De vieringen beginnen om 19.00 uur. De deur gaat om 18.55 uur open en u mag uw kind natuurlijk even binnen brengen.

Bij droog weer staat er van 19.30 uur tot 19.50 uur een lekker warm drankje voor u klaar. Op het plein wordt het dan vast gezellig. Rond 20.00 uur zullen de kinderen naar buiten komen om samen met u een aantal kerstliederen te zingen. Wij hopen op een mooie en gezellige kerstviering. Uw kind krijgt woensdag 12 december nog een uitnodiging mee voor het kerstfeest met daarin alle nodige informatie.

Let op: bij slecht weer vervalt het buitenprogramma. We beslissen dit op de avond van het kerstfeest zelf. Mocht het niet doorgaan, dan vindt u hiervan om 19.00 uur bericht op de buitendeur. Houdt u dit alstublieft goed in de gaten.

Tot slot graag nog uw aandacht voor het volgende: Natuurlijk zijn broertjes en zusjes ook welkom, maar wilt u hen tijdens de vieringen niet laten spelen op het voetbalveldje en met de speeltoestellen op het plein naast de lokalen? Dat geeft binnen nogal wat overlast; het leidt af van wat er in de vieringen gebeurt. Zou u dit van tevoren thuis met uw kind(eren) willen bespreken? Zo zorgen we met elkaar voor een mooi, eerbiedig en gezellig kerstfeest in de klassen.

Groep 6 t/m 8 (beide locaties)

Deze viering is in de Maranathakerk, op donderdag 20 december. **'De Koning Komt!'** is het thema van deze viering. Lang voordat Jezus wordt geboren, schrijft de profeet Jesaja al over een bijzonder Koningskind dat geboren zal worden. Met Kerst vieren we de komst van deze Koning. In de Bijbel lezen we dat deze Koning terug zal komen. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat een feest zal het zijn in dát koninkrijk van Koning Jezus. Daar is geen honger, oorlog of verdriet. Wij mogen daar bij Hem wonen als koningskinderen. De viering begint om 19.30 uur; de deur van de kerk gaat om 19.15 uur open. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom!

Op vrijdagochtend 22 december sluiten we 's morgens de kerstverhalen af in de groepen. 's Middags zijn de kinderen vrij en begint de kerstvakantie.

Lied van de maand december

Het lied van de maand december dat we op school leren en dat in diverse kerken gezongen zal worden deze maand is: "Vrolijk kerstfeest iedereen" (<https://www.youtube.com/watch?v=Efov2bkMLPs>).

De tekst van het lied is ontleend aan de woorden van de profeet Jesaja: "Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, ... en men noemt hem: Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst".



Nieuwe leerlingen in december

In december komen Thomas dos Santos Carvalho (1/2e), Esila Cansiz (1/2g), Angelina Mijster (1/2f) en Joey Vermeulen (1/2e) bij ons op school. Welkom!

Voor in uw agenda: (U vindt de jaarkalender voor het hele schooljaar op onze site!)

woensdag 5 december:	Sinterklaasfeest op school
vrijdag 7 december:	Inloopmogelijkheid voor ouders van groep 3 en 4 (8.20-8.40 uur)
maandag 17 december:	Inloopspreekuur SMW 8.30-9.30 uur
maandag 17 december:	Kerstviering groep 1/2 g
dinsdag 18 december:	Kerstviering groep 1/2 f
woensdag 19 december:	Kerstviering groep 1/2 e en groep 3/4/5
donderdag 20 december:	Kerstviering groep 6/7/8
vrijdagmiddag 21 december:	Bovenbouw ook vrij
maandag 24-12 t/m vrijdag 04-01:	Kerstvakantie
maandag 7 januari:	Inloopspreekuur SMW 8.30-9.30 uur
vrijdag 11 januari:	Inloopmogelijkheid voor ouders van groep 3 en 4 (8.20-8.40 uur)
maandag 21 januari:	Inloopspreekuur SMW 8.30-9.30 uur
woensdag 30 januari:	Open Dag
vrijdag 1 februari:	Inloopmogelijkheid voor ouders van groep 3 en 4 (8.20-8.40 uur)
maandag 4 februari:	Inloopspreekuur SMW 8.30-9.30 uur
maandag 18 februari:	Inloopspreekuur SMW 8.30-9.30 uur
woensdag 20 februari:	Studiedag leerkrachten (Kanjertaining). De kinderen zijn vrij
maandag 25/2 t/m vrijdag 1/3:	Voorjaarsvakantie

Met een hartelijke groet,
Leerkrachten en directie Prins Willem-Alexanderschool.

